

Les chevaliers n'aiment pas le vin ...  
ils boivent toujours du lait !

**Wat past niet in de rij?**



1. le lait – une vache – rouge – une tasse – une bouteille
2. un jus d'orange – salé – un verre – l'Espagne – le soleil
3. le yaourt – le lait – des fruits – noir – un petit déjeuner
4. le vin – des raisins – des noix – l'apéritif – un verre
5. une limonade – pétillante – le sucre – chaude – une bouteille
6. un thé – des pommes – un sachet – de l'eau – chaud
7. un café – le sucre – une tasse – un citron – un grain de café
8. de l'eau – une source – une bouteille – pétillante – une vache

**Wat drinken we wanneer?**



<p><i>un verre de jus d'orange</i></p> <p><i>un apéritif</i></p> <p><i>une tasse de lait</i></p> <p><i>l'eau</i></p> <p><i>du yaourt</i></p> <p><i>du thé</i></p> <p><i>de la limonade</i></p> <p><i>son café</i></p> <p><i>l'eau pétillante</i></p>	<p>Le matin, au petit déjeuner, je bois .....</p> <p>A midi, je bois ..... et je mange mes tartines.</p> <p>Quand j'ai soif à 15 heures, je bois .....</p> <p>Le soir je prends le diner et je bois .....</p> <p>Quand c'est la fête je peux boire .....</p> <p>Les adultes boivent parfois..... avant le diner.</p> <p>L'après- midi, ma maman boit toujours .....</p> <p>Mon papa met du sucre dans ..... les matins.</p> <p>La source de..... dans cette bouteille se trouve en France.</p>
--	--



**Olala, Patati et patata**

Kapitein Winokio is van vele werelden thuis! Hij houdt van vreemde talen en van hun zwierige ritmes. Samen met muziekmatroos Ivanov en Mevrouw de Poes laat hij zijn Franse rrrrrrrrr rollen op 20 Franse kindliedjes.

Le code secret des chevaliers...

- 1 = A
- 2 = B
- 3 = C
- 4 = D
- 5 = E
- 6 = F
- 7 = G
- 8 = H
- 9 = I
- 10 = J
- 11 = K
- 12 = L
- 13 = M
- 14 = N
- 15 = O
- 16 = P
- 17 = Q
- 18 = R
- 19 = S
- 20 = T
- 21 = U
- 22 = V
- 23 = W
- 24 = X
- 25 = Y
- 26 = Z

**Pas de sleutelcode toe. Welke woorden vind je?**



12 5 19 3 8 5 22 1 12 9 5 18 19

.....

12 1 20 1 2 12 5 18 15 14 4 5

.....

15 21 9, 15 21 9, 15 21 9

.....

**Pas ook hier de code toe. Welke zinnen vind je?**



12 5 19 3 8 5 22 1 12 9 5 18 19  
4 5 12 1 20 1 2 12 5 18 15 14 4 5

.....

.....

15 21 9, 3' 5 19 20 1 7 18 5 1 2 12 5

.....

.....

7 15 21 20 5 18 22 15 9 18 19 9  
12 5 22 9 14 5 19 20 2 15 14

.....

.....



**Olala, Patati et patata**

Kapitein Winokio is van vele werelden thuis! Hij houdt van vreemde talen en van hun zwierige ritmes. Samen met muziekmatroos Ivanov en Mevrouw de Poes laat hij zijn Franse rrrrrrrr rollen op 20 Franse kinderliedjes.

Le vocabulaire de la chanson et des jeux

un chevalier ..... een ridder  
 une table..... een tafel  
 rond (e) ..... rond  
 goûter ..... proeven  
 voir..... zien  
 si ..... of/ als  
 le vin ..... de wijn  
 bon..... goed  
 oui ..... ja  
 non..... nee  
 il ..... hij  
 être ..... zijn  
 agréable ..... aangenaam  
 boire..... drinken  
 jusqu'à ..... totdat/ tot aan  
 mon ..... mijn  
 plaisir ..... plezier  
 un café..... een koffie  
 un grain de café.....  
 ..... een koffieboon  
 le sucre ..... de suiker  
 un citron ..... een citroen  
 une pomme..... een appel  
 le lait ..... de melk  
 un verre ..... een glas

une tasse ..... een tas  
 de l'eau ..... het water  
 un jus d'orange . een fruitsap  
 le yaourt..... de yoghurt  
 une vache..... een koe  
 rouge ..... rood  
 une bouteille ..... een fles  
 salé (e)..... gezouten  
 le soleil ..... de zon  
 l' Espagne ..... Spanje  
 des fruits ..... fruit  
 noir (e)..... zwart  
 un petit déjeuner .....  
 ..... een ontbijt  
 un lunch .... een middagmaal  
 un diner ..... een avondmaal  
 le matin ..... de ochtend  
 le midi ..... de middag  
 l'après-midi ..... de namiddag  
 le soir ..... de avond  
 des raisins .. druiven/ rozijnen  
 des noix ..... noten  
 un apéritif ..... een aperitief  
 une limonade . een limonade  
 pétillant(e) ..... bruisend

une source ..... een bron  
 un thé ..... een thee  
 un sachet ..... een zakje  
 avoir soif..... dorst hebben  
 se trouver ..... zich bevinden  
 des tartines .. boterhammen  
 manger ..... eten  
 toujours ..... altijd  
 une fête..... een feest  
 pouvoir ..... mogen  
 parfois ..... soms



**Olala, Patati et patata**

Kapitein Winokio is van vele werelden thuis! Hij houdt van vreemde talen en van hun zwierige ritmes. Samen met muzikmatroos Ivanov en Mevrouw de Poes laat hij zijn Franse rrrrrrrrr rollen op 20 Franse kindliedjes.